

"Winst" in Het Parool (5 mei 1949)

Source: Het Parool. Vrij Onverveerd. dir. de publ. VAN NORDEN, W. ; Réd. Chef VAN HEUVEN GOEDHART, G.J. 05.05.1949, n° 1.325; 9. Jg. Amsterdam: Het Parool. "Winst", p. 1.

Copyright: (c) Het Parool

URL: http://www.cvce.eu/obj/winst_in_het_parool_5_mei_1949-nl-15bc29e9-32e1-4e4d-9f2d-363ba6605400.html

Last updated: 02/07/2015

Winst

Maar weinig winst

De blokkade, waarin de Russen Berlijn sinds April vorig jaar gekneld hebben gehouden, wordt dan eindelijk opgeheven. Dit succes voor de Westerse geallieerden is ongetwijfeld in de eerste plaats een morele overwinning. Hadden de Amerikanen en Engelsen, onder de druk der Russen, die alle verkeer behalve het luchtverkeer naar het door de Sowjets bezette Duitsland onmogelijk maakten, Berlijn verlaten, dan was dit een politieke nederlaag van de eerste orde geweest. Een nederlaag die, mag men aannemen, daarenboven eerder nog een verscherping dan een ontspanning teweeg zou hebben gebracht in de betrekkingen tussen de voormalige bondgenoten in de strijd tegen nazi-Duitsland.

Maar het is anders gelopen. Niet alleen dat de luchtbrug de door de Russen van de blokkade verwachte resultaten van te voren ongedaan maakte, ook verscheidene politieke zetten droegen tot dit succes bij. Zo de invoering van de nieuwe mark in de Westduitse zones, zo de voortgezette voorbereiding tot de vorming van een Westduitse staat, en zo de onverzettelijke houding der Amerikanen en Engelsen in dit conflict, waarbij stellig de ervaring van München in 1933 als een teken aan de wand heeft gestaan. Zo niet minder ook het Atlantisch Pact en de resultaten van de Marshall-hulp. Eerst Wokkade opheffen, dan onderhandelen, hielden de Engelsen en Amerikanen vol. Thans is het zover. De Russen hebben toegegeven.

Dit verheugend resultaat, vrucht van een consequente Europese politiek, van vastberadenheid, doorzettingsvermogen en bewonderenswaardig technisch improvisatievermogen, moet men echter ook weer niet overschatten. Geen mens twijfelt er aan of de Russen blijven onveranderd hetzelfde doel nastreven, al veranderen zij van tactiek. Dat zij dit laatste zouden doen, leed nauwelijks twijfel sinds Molotow, en hij niet alleen, van zijn functie werd ontheven, dat zij het eerste zullen doen - ach daarvoor behoeft men niet de zieleroerselen van Stalin en de zijnen doorgrond te hebben. Berlijn is slechts een onderdeel van het probleem Duitsland, dat de ex-bondgenoten, en Duitsland, verdeeld houdt. En over dat probleem gaat men, vier jaar na de beëindiging van de oorlog onderhandelen. De eenheid van Duitsland is de inzet. Die willen de Russen, de Westelijke geallieerden, en ook de Duitsers zelf. Maar welke signatuur moet die eenheid hebben? Die van de Russen? Die van de Westelijke democratieën? Die van de Duitsers voorlopig zeker niet! Men stelle zich eens voor dat alle bezettingstroepen uit Duitsland (met welke Oostgrenzen?) werden teruggetrokken. De consequenties daarvan waren niet te overzien. Neen. Russen, Amerikanen, Engelsen en Fransen moeten het eens zien te worden over het bestuursbeleid van een in zijn eenheid hersteld Duitsland.

Rusland, dat heeft toegegeven, dat een morele nederlaag heeft geleden in het oog der niet-communistische wereld, schijnt in deze onderhandelingen zwak te staan Maar in Lake Success heeft het zijn toon niet gewijzigd, en in China behaalt het successen, waarvan de gevolgen zeker nog voelbaar zullen worden.

Daar nemen de communisten Engelse oorlogsschepen op de Jangtse onder vuur. Het Westen, dat zich met hulp van Amerika organiseert en versterkt, maakt Stalin ongerust. Maar in het Oosten krijgt hij tegelijk sterke troef-kaarten in handen. Hij geeft de Berlijnse blokkade op. Maar dan kan hij zich dat weinige veroorloven. Zijn volk kan hij bovendien laten voorschotelen wat hij wil. En..... niets voor niets.

Twee weken geleden schreef het gezaghebbende Engelse weekblad „Observer” reeds, dat het opheffen der blokkade op zichzelf geen vredesaanbod was en de “Manchester Guardian” waarschuwde op 2 Mei eveneens, dat als de blokkade werd opgeheven, alle problemen nog blijven. De koude oorlog kan zelfs nog wat kouder worden. Men make zich daaromtrent geen illusies.

Op het ganzenbord Duitsland hebben de Westelijke geallieerden Berlijn (terug) gewonnen. Binnenkort wordt er weer onderhandeld. De hele pot is dat nog niet, het is nog slechts weinig winst. Maar winst is het. En wij zijn met weinig tevreden tegenwoordig.