

"Kaste-justitie" in Het Parool (2 oktober 1946)

Source: Het Parool. Vrij Onverveerd. ; Réd. Chef HOEN, Pieter T. 02.10.1946, n° 529; 6. Jg. Amsterdam: Het Parool. "Kaste-Justitie", p. 3.

Copyright: (c) Het Parool

URL: http://www.cvce.eu/obj/kaste_justitie_in_het_parool_2_oktober_1946-nl-2c92de9a-d549-4fcd-888b-8ffd690e6ee4.html

Last updated: 02/07/2015

Kaste-justitie

Het rauwe vonnis dat over zoo velen der beklaagden is uitgesproken, zal in de wereld weinig weerstand ontmeten. De strop, door hen als uiterste vernedering beschouwd en daarom zoo velen hunner tegenstanders toegewezen, zal hans henzelf berechten. Dat alles was onvermijdelijk geworden van het oogenblik af dat de beschaafde wereld zich vrijelijk rekenschap kon geven van wat er in de afgelopen jaren was gebeurd. Indien er thans protesten hoorbaar worden, komt dat niet voort uit angst voor mildheid, maar uit verontwaardiging over de wijze waarop die mildheid is toegepast.

Indien men de lijst der vonnissen nagaat, merkt men onmiddellijk, dat de uitspraken in twee categorieën uiteenvallen: vrijwel alle nazi's zijn ter dood veroordeeld; vrijwel allen die behoorden tot het oude Deutsche regime, tot de voor-Hitleriaansche reactie, zijn tot gevangenisstraf veroordeeld of zelfs vrijgesproken. Men heeft de Deutsche schuldigen in twee porties gehakt: de parvenu's van de politiek worden afgemaakt; de gezeten reactie wordt gespaard.

Men kan natuurlijk beweren dat deze gezeten reactionairen minder ruw en bloeddorstig waren dan de nazi's, maar dat doet weinig ter zake. Wat men nimmer uit het oog kan verliezen is, dat het nazisme alleen aan de macht kon komen, dank zij de hulp dezer "nette" militaristen. Hitler is een kind van de rijksweer; Brüning en von Papen effenden het pad naar zijn kanseliersschap; Schacht financierde zijn bewapening. Het nazisme en het Deutsche conservatisme stonden op een gemeenschappelijke bodem: het Prussianisme, de aanbidding van den Deutschen staat. Er was tusschen deze kringen verschil van meening over het tempo en over de mate van voorzichtigheid waarmee men het buitenland overvallen moest: er bestond niet het minste meningsverschil over het doel de overheersching van de wereld door Deutschland. Dat dit doel alle middelen heiligde, ook daarover bestond geen meningsverschil. In dien zin zijn ze allen schuldig aan den oorlog en aan de gruwelen van dien oorlog. De Grote Vier hadden dit trouwens tot uitdrukking gebracht door de rijksweer te ontbinden, en een heropvoeding te gelasten van het Deutsche volk in antimilitaristische zin. Waarom het Deutsche volk plagen indien het aan de oorlog geen schuld heeft? Maar waarom het Deutsche volk schuldig verklaren, indien men de voornaamste exponenten van de militaristische reactie vrij spreekt?

Men veroordeelt nu eenmaal geen rijkswegofficier, geen grootfinancier, geen jonker als von Papen. Het is een consequente voortzetting van de slappe zuivering die in de Westelijke zones is toegepast en ze heeft als zoodanig nog gevolgen. Kan men een kleinen ambtenaar die p. was vervolgen, indien men de groote mannen vrij laat die van het regime zoo oneindig veel meer geprofiteerd hebben? Een dergelijke kaste-rechtspraak heeft ook nog haar politieke consequenties, want Rusland zal niet nalaten te constateeren, dat kastenverbonden zich over de grenzen uitstrekt en zelfs de scheidingslijn tusschen overwinnaars en overwonnenen doorbreekt. Men had niets beters kunnen bedenken om het wantrouwen van de Russen aan te wakkeren en zelfs zij die meenen dat de Russen hun wantrouwen exploiteren om diplomatieke voordelen te behalen zullen erkennen, dat men hun thans de beste argumenten voor die politiek in de handen gespeeld heeft.

De drie vrijgesprokenen kunnen inmiddels een rompkabinet gaan vormen, dat de komst voorbereidt van een nieuwen Messias - hopelijk eentje die wat voorzichtiger is.

Fritzsche kan een zwarte rijksweer gaan organiseren en Schach kan haar financieren. Maar dan von Papen. Nee, ze hebben hem weer niet gekregen, den sluwen vos, den "Herrenreiter", den gentleman-inbreker in de politiek. Hij heeft alle eeden gebroken, alle bondgenoten verraden, alle vrienden aan den beul overgeleverd. Allen, die zijn hand hebben gedrukt, zijn geruïneerd, gesneuveld of vermoord, maar hijzelf staat nog overeind, als een symbool. Rijken mogen vergaan, onsterfelijk echter is de karakterloosheid.